



BAŞLARKEN

EİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİYM

Devamı sayfa 2'de

**MÜDÜRÜMÜZ NURULLAH EFE
OKULUN AÇILIŞ KONUŞMASINDA
İMAM HATİPLİLERİN AYRICALIKLI
OLDUĞUNU VURGULADI**

Devamı sayfa 2'de

**OKULUMUZDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER
DÜZENLENDİ**

Devamı sayfa 6 ve 7'de

AV AHMET ULUÇAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP

EDEBALICE HABER

YIL: 1 SAYI:1

KASIM 2017



BAŞLARKEN

BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM

Allah'ın (CC) izni ile ilk sayıyı tam çıkardık.

Özellikle öğretmenlerimize ile öğrencilerimizin rahatlıkla yazabilecekleri, yardımlarını yayınlayabilecekleri bir "pazeteci" nitelikli "EDEBALICE HABER" pazetesini Avukat Ahmet Ulucan Kız Anadolu İmam Hatip Liselerine "hayırlı olsun dileklerimizle" çıkardık. Yazılarınız, çizimlerinizi bekliyoruz!...

OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN AÇILIS KONUŞMASI

Okul Müdürümüz Nurullah Efe; okulumuzun açılış günü öğrencilerimizle İmam Hatipli olmanın ayrıcalığı olduğunu vurguladı.

Üniversiteye girişte katıyın katılmayın listeler arasında hiçbir farkın kalmadığını, Fen Liseleri ve Anadolu Liseleri ne ise İmam Hatip Liselerinin de aynı olduğuna dikkat çekti. İmam Hatip Liselerinden de Top Fakültesine, mühendisliğe geçilebileceğini dile getirdi. Nurullah Efe konuşmasına şu şekilde devam etti;

"2017-2018 Eğitim öğretim yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hep dediğim gibi İmam Hatipli olmak ayrıcalıktır. Geçen sene ilk kardeşleriniz bilir. Bu okula ilk geldiğimizde işler acayipti. Biz buraya üç ay gibi kısa bir süre içerisinde adam etmeye çalıştık. Sadece sizin için, daha iyi eğitim alabilin diye."

"İmam Hatipli olmanın ayrıcalığı görün ve bu adın ismini yüceltin, lekeleyin. Sorularınız özel okulların çoğunda yok. Bunların kıymetini bilin."

"Siz bu okulun kapısından girdiğiniz anda bize emanetsiniz. Bizim bu emanete sahip çababilmemiz için sizlerin de bize yardımcı olmanız gerekir. Bizim sizden tek istediğimiz dersinize çalışın, İmam Hatip'e uygun davranın. İyi üniversiteler kazanın. Ülkenin kaderinde belirleyici olun." dedi.

EDEBALICE HABER YAYIN KURULU

İMAM HATIPLİ OLMAK

Ali İhsan TOSUN

Yazın bunaltıcı bir sıcakta İdrem Tramvay II. Durak'ta tükürüm satıyorum. Üzerimde entariye benzer beyaz kıyafetli biri geldi. Boydan aşağı bembeyaz, uzun, tohumlu bir elbise giyinmişti. Yere bir karış ya vardı ya yoktu uzunluğu. Altında bej renkli bir pantolon...

Yakasız gömleğin boyunu kasımda 8, 10 santim etrafı altın yıldızlı işlemeli yartması vardı. Kafasına işlemeli yeşil bir



arak giymişti.

İki kelo Ürgüp Sarahıdır Köyü'nün nefis parmak ünümünden istedi. Ünümü tartım, poçete koydum. Parasını verirler;

"Abdcat, namaz nasıl? dedi.

"İyi, kalabıldığım kadar kalıyorum. Ben de Kız İmam Hatip Lisesinde edebiyat öğretmeniyim." dedim, okulu göstererek. "Hem ben de İmam Hatipliyim."

Adam bir kelime dahi etmeden ünümü aldı gitti.

Neden acaba!... İmam Hatipli olduğum için mi?

Bu adam kâmdi, hâlâ çıkemedim. Neden abdcat namaz ormuştu?!...

YURT (HİKAYE)

Günlerden cumaydı. Okulun çaloy zili çaldı. Öğrencilerin önünde onları belde-yen iki koca gün vardı. Öğrencilerin bazıları çyalarını düđentlice çantalarına yerleştiriyor, bazıları da apar topar çantalarına tıkıştırıyor. Bir yandan da hafta sonu ne yapacaklarını anlatıyorlardı.

"Babam süx verdi, beni ve kardeşimi hal sahaya götüröcek."

"Ben annemle beraber yeni başlayan bir çocuk oyununa gideceğim."

"Biz de annemle babamla balık tutmaya gideceğiz, çok heyecanlıyım."

Kimsa kimsayı dinlemiyordu. Herkes ağır çığıra anlatıyordu. Biri haraçti. Mert sıranın üzerindeki kitaplarını defterlerini toplamamış öylece konuşanları dinliyordu. Berke;

"Mert, siz bu hafta sonu ne yapacaksınız?"

Mert öyle dalmıştı ki birden sıçradı.

"Af edersin, korkuttum! Hafta sonu ne yapacağınızı sormuştum? Mert;

"Biz mi?"

"Evet; yani annen, baban, kardeşin neler yapacaksınız?"

"Bilmiyorum!..." deyip kitaplarını çantasına doldurmaya başladı, sıfıftan çıktı. Diğerleri onun bu haline şaşkırdılar.

Okul çaloynda herkesin annesi babası geliyor, çocuklarını alıp gidiyorlardı. Mert bir köşeye oturmuş bekliyordu. Okulun kapısına "Çocuk Esirgeme Kurumu" yazan bir servis yaldı. Mert de bu servise binip uzalıyıtı okuldun. Mert arkadaşlarına söylememişti. Ailesinin olmadığı için Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalıyordu. Pazartesi günü tüm öğrenciler okulda toplandı. Herkes sınlara dağılınca yine yaptıklarını anlatmaya başladılar.

"Cumartesi günü gittiğimiz tiyatro çok güzeldi. Çok eğlendim." Semih;

"Ben de babam ve ağabeyimle yeni başlayan bir çocuk oyununa gittik, çok komikti.

Süx yine döndü dolaytı, Mert'e geldi. Arkadaşları merakla sordu.

"Sen hafta sonu ne yaptın Mert?"

"Ben bahçeye çaloyorum." deyic yanlarından ayırdı. Geride kalan arkadaşları birbirine balop "Bir derdi mi var acaba?" dediler. Sonra onlar da toplanıp Mert'in yanına gittiler.

"Mert hiç her şeyi anlatabilirsin," dediler. Mert birden ağlamaya başladı. Tüm arkadaşları şaşkırmıştı. Onu yalnız biralop sınıf öğretmenlerinin yanına gittiler.

Öğretmenlerine, Mert' in çok üzgün olduğunu hiçbir konuya katılmadığını söyledi. Öğretmenleri de, Mert'in bir yurtta kaldığını, ailesinin olmadığını anlattı.

"Ona anlayış göstermelisiniz çocuklar!"

Tüm arkadaşları toplanıp Mert'in yanına gittiler.

"Mert hiç bir şeyler anlatmak istemediğinden emin misin?"

Mert uzun bir süre sonra sustu. Arkadaşları tam arkasını dönüp giderken;

"Benim bir ailem yok..." deyip sustu.

Arkadaşları onu yalnız biralop sınıfa çaldılar.

"Biz ailemizle nereye gideceğimizi ne yapacağımızı konuşurken o yüzden durgunlaşıyormuş." Utlu;

"Keşke onun durumunu bileseydik, böyle olmazdı. Doğrusu ben de çok üzıldüm.

"Mert'i mutlu edecek bir şeyler yapmalıyız.

Ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sonra Zeynep'in aldına bir fikir geldi.

"Madem onun ailesi yok ise biz ona aile oluruz.

"Nasıl yani?"

GELECEĞİMİZİN KURUCULARI !

"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yıl açt. Gençlik zaferi siz, öğretmenler kazandıracaksınız. Buna bayramcağınur dan kuşum yoktur. Saralmsız bir insanla ben ve arkadaşlarım sizi gösterceğiz. Sizin karşılığınız tüm engelleri kuraçağız." (Atatürk)

Atatürk bu önemli sözünde bialere yarları anlatıyor;

Gelcek nesillerin huzur, güven ve mutluluk balması için bialerin öğretmenler sayısında vatanımız az hiç çıkarmamız gerektiğini anlatıyor.

Her insan okumalı, okutulmalı. Yaşlı olan genç olan fark etmez. Her şeyden önce vatanımız, milletimiz ve ülkemiz ve bayrağımız önemlidir. Bu yüzden öğretmenlerin ve ailelerin bialeri doğru bir şekilde yetiştirmesi gerekir bialerde bunu istemek değil sadece mecburen istemeliyiz. Her zaman gerekli şeyyi derste, okulda, öğretmenlerimizde görmeliyiz. Çünkü onlar bialeri gelecek nesle hazırlayacaklardır. Öğretmenler gününde sadece öğretmenleri hatırlamak değil, onların bizden ne istediğini de düşünmektedir.

Onlar bialere her gün bir şeyler öğretmek için çok çalışıyorlar. Bialerden de bu ülkeye hayırlı bir insan olmaması istiyorlar. Anıl amaç önce bunu düşünmek ve uygulamaktan geçiyor. Öncelikle vatanımız için her şeyi yapmalıyız. Ülkemizi kötülerden, kötülüklerden elimizden geldiğince korumalıyız. İyi öğretmenlerde bialeri bunun için yetiştirir. Öğretmenler bizim için her şeyi yapar, çalışır ve uğraşır. Ben bu istekleri göz önüne alarak beni yetiştiren öğretmenlerimi, ileride yetişer çok olan öğretmenlerime şimdiden çok teşekkür ederim. Milletimin en güzel şekilde huzurlu olması için elimden geleni yapacağım. Bizi bu günleri getiren öğretmenlerimizle barınmaya bayramımızı indirmeyerek milletimizin yüzünü yare düşürmeyecek ederiz. Bunu için "Öğretmenler her zaman değerlidir." sözünü okuyarak onları çok sevdiğimizi belirtmek kaymetli olduklarını hatırlatmalıyız.

"Gelecek nesil sizin eserinizdir." Öğretmenlerimiz bialeri geleceğe hazırlar. Bir canımız gitse de vatanımız için savuşup geleceğe refah dolu bir hayat bırakmak görevimizdir. Sevgili öğretmenlerimiz 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.

Pınar KARANFİL 10/B 55

ÖĞRETMENİM

Seninle her gün baba Öğretmenim
Sen baba yeri geldi anam ve babam oldun
Sana bir gün değil tüm günler feda
Ana ve baba gibi Öğretmenim

Bilir misin seni nasıl sevdiğimi
Bilir misin bendeki yerin nerde
Ayar gösteririm kalbimi
Ana ve baba gibi öğretmenim

Bialeri çocukları gibi görüp
Koruyup kolluyandır.
Yeri geldi mi kızar, yeri geldi mi sever
Ana ve baba gibi öğretmenim

Öğretmenidir öğrenmeyi gösteren
Öğretmenidir iyi ve kötüyü gösteren
Öğretmenidir okumayı öğreten
Öğretmenidir eli kalem tutmazken tutturan

Meltem BOYRAZ 9B 126



Psikologlar Diyor ki;

- Effer bir insan çok fazla gülüyorsa -hatta saçma sapan şeylere bile- o halde içten içe büyük yalmalık çekiyordur...
- Effer bir insan çok fazla uyuyorsa; büyük ihtimalle içgüdüsel hüzünlüdür.
- Effer bir insan az konuşuyorsa -konuştuğunda ise hızlı konuşuyorsa- sı saklayacak birisidir ona güvenebilirsiniz...
- Effer bir insan anormal bir şekilde yemek yiyorsa büyük ihtimalle çok gergin ve stresli bir haldeedir.
- Effer birisi ufak şeyler için bile ağlıyorsa ya çok yumuşak kalplidir ya da masum olmasına rağmen suçlanıyordu...
- Effer bir insan her şeye çok çabuk sinirleniyorsa, o halde sevgiye ihtiyacı vardır...

Lütfen İnsanları anlamaya çalışın.!

BİR AZ DA GÜLELİM

FIKRA ZAMANI

Hastanede Bir gün delliler Namaza başlamış,
doktorlar şapırmış.

Dellilerden kurtulmak için fırsat arayan
müdür dellileri dışarı çıkartıp

-Sizi Hacı yapacağım. Demiş.

Delliler sevinmiş.

Müdür dellileri binanın etrafında dönmelerini
ister.

Hepsi dönmeye başlar.

Günler geçer müdür masasında oturmuş

çayını içerken birden pencereden

İçeri taşlar yağar. Kafa kırık,

göz patlak bir halde çıkıp bağırır

-Ne Yapıyorsunuz siz???

ve delliler hep bir ağızdan

Bugün şeytan taslama günü..



Güzel konuşmanın sırrı,
lözumsuz kelimeleri terketmektir.

Ho. Eshabur (r.a)

Bir gün yere bir damla bal düştü

Küçük bir kanıca geldi balın tadına baktı ve gitti

Bal hoşuna gitmişti

Bir zaman sonra tekrar geldi, biraz daha yedi

Gitmek istedi ama bal lezzetli gelmişti

Bir türlü bırakamadı

Kendini balın lezzetine kapırdı ve bal damlasının

İçine girdi

İncak çıkmak isteyince buna güç yetiremedi

Debelendikçe daha da battı ve balın içinde can

verdi

Kanıca biraz bal ile yetinseydi elbette ölmeyecekti

Hikmet ehli der ki

Dünya büyük bir bal damlasıdır

Kim ondan yetecek kadarryla iktifa ederse kurtulur

Kim de ona dalarsa, kanıca misali battıkça batar

Bir Gün Padişah Yavuz Sultan Selim pazarda
gezerken keklük satılan bir tezgah görür ve
keklük satılan tezgaha yönelir. Bütün keklükler
1 altındır fakat bir tanesi ayrı bir kafes içinde
ve 100 altındır.

Yavuz Sultan Selim sorar:

-Bunlar 1 altın da bu neden 100 altın?

Satıcı:

-Hünkarım 100 altınlık olan ötüşüyle diğer
keklükleri kendine çeker ve yakalanmalarını
sağlar.

Yavuz Sultan Selim 100 altını çıkarıp adama
verir ve

-Ver o keklüğü bana! der.

Herkes şaşkınlık içinde napacak acaba koca
Padişah bir keklüğü diye düşünürken Yavuz
Sultan Selim keklüğün kafasını tuttuğu gibi
gövdesinden ayırır ve der ki:

**-KENDİ İRKINA İHANET EDENİN SONU
BUDUR!!!**



ETKİNLİKLERİMİZ

Bir ay içerisinde düzenli olarak en çok soru çözen öğrencilerimiz ödüllendirilmiştir.



CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını öğrencilerimiz tarafından coşkuyla kutlandı.

Atatürk olmasaydı, Cumhuriyet kurulmasaydı, 'Amp Baharı'nın yaşadığı günümüzde Türkiye ne şekilde olurdu? Hiç düşündünüz mü?

Atatürk'e ne çok şeyler borçluymız...



ATATÜRK ANILDI

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü anlama programını düzenledik.

Programımızda Ulu Önderimiz Atatürk'ü sadece anmak yerine onu anlamaya onun geleceğe çektiği tutan sözlerini ve bizden beklentilerini anlamaya çalıştık. Onun en sevdiği parkları söyleyerek onu yâd etti öğrencilerimiz.





Okulumuzda İmam Hatiplerin Kur'an Yıl Dönümü programı düzenlenmiştir. Programımızda öğrencilerimiz Mikail KARAKÖSE anısına birleştireceği öğrencilerimizle haşhaş okuyarak Öğretmenleri Fatma Zehra İmam Hatip Özalp'ın 'nda' gelen öğrenciler Kur'an ziyafeti sunmuşlardır. Değerli hocamıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Okulumuzda öğretmen, öğrenci, veli ve diğer okul çalışanlarının görüş ve önerilerini almak için dilek kutusu oluşturuldu. Dilek kutumıza atılan istekler aylık olarak değerlendirilip dilek kutusu yanında değerlendirilmeler ilan edilecektir.



Her hafta düzenli olarak "en düzenli sınıf" yarışması düzenlenmektedir. İlk hafta 10 A sınıfı, ikinci hafta 9 D sınıfı seçilmiştir. Üst üste 2 hafta birincilik kazanan sınıf okul idaresi tarafından süpriz hediyeye verilmiştir.

**AVUKAT AHMET ULUCAN
KIZ İHL ÖĞRENCİLERİ
Öğlen namazında
buluşuyor.**

YER: EBUBEKİR CAMİ
SAAAT: 12:30
TARİH: 18 EKİM ÇARŞAMBA



ÖĞLENAMAZI ETKİNLİĞİ

Avukat Ulucan Kız Aradolu İmam Hatip Liseler öğle namazında buluştu.

Mahallelerimizdeki Ebubekir Camii'nde 18 Ekim tarihinde 12.30'da buluşmak hep birlikte buya içerisinde öğle namazı kıldılar.

Meclek Dersi öğretmeni Elmas Demirtay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğin sürekli hale gelmesi beklenmektedir.



CANIM DEDEM

Sendin benim tok dedem. Varlığında da yokluğunda da. Sen büyümün dokuz cildin dokuzuma da. Kimi zaman mendenlerde çalıp göçimini sürdürdün. Sen bizim ailemizin en büyüğüydün. Ama artık gitin dede! Bu dünyada değil kam topraklarında sen dede.



Esanlar okununca aklına ne geliyor biliyor musun? Senin aylan geliyor. Yere oturunca kalkamıyordun ya." Elimden tut da kalde yavrım ."diyordun ya dede, mezarına geldim elinden tuttum. "Kalk" dedim kaldıramadım. Gücüm yetmedi dede. Sen artık kara topraklarda yaşayacaksın. Senin yüzünü görmeyeceğim asla!

Ama seni sık sık ziyarette gelip toprağına öpüp, sana dualar okuyacağım.

Sen öldüğünde yüzünü görmedim. Sa decc eline ve başına dokundum. En sevgi, samimiyet ve içimden gelenleri bu kâğıda yazdım. Sana yazdığım mektuba artık okuyamayacaksın. Ama olsun ben seni ölene kadar kalbimde yaşatacağım. Ben ölünc de senin elinden tutup hiç bir yere ayrılmayacağım. Mektubun cennet olsun! Nurlar içinde yat dedem!!

12.10.2017 YAZAN: TORUNUN YAREN YILDIRIM

YURT (HİKAYE)

Bilmiyorum... Ona sürpriz falan yapalım, ailemizin yaptıkları yiyeceklerden getiririm."

"Ailemizle zaman geçirirken onu da davet edelim."

Yine hafta sonu yaldayıyordu. Herkes Mert'in durumunu ailesine anlatmıştı. Aileleri de, çocukları da aynı şeyi düşünüyorlardı. Ertesi

gün herkes ailesinin yaptığı pasta, börekleri getirmiş; oclusion bahçesinde bembeyaz örtülerle sofralar kurulmuş, Mert bunları görünce çok şaşırmış, çok mutlu olmuştu. Herkes masalara oturdu. Yemekler bitince Berke'nin annesi,

"Mert müdürden izin aldık ama seçimi sana bıraktık. Bizimle evc mi gelmek istersin? Yoksa lunapark mı?"

Mert'in gözleri dolarak, "Tabii ki evc." dedi.

YETER NUR DURUCAN 9/A

BİR TARİH YOK OLUYOR!

K - MÜŞKARA HABER ÖZEL - Nevşehirin Urgup ilçesine bağlı Sarıhıdır'da eski bir taşlık eski camii restorasyonu



AVUKAT AHMET ULUCAN KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ADINA

SAHİBİ:
NURULLAH EFE
OKUL MÜDÜRÜ

YAZI İŞLERİ
ALİ İHSAN TOSUN
TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI ÖĞR.

YAYIN KURULU:
YETER NUR DURUCAN
DUDU ARDOĞAN
İLAYDA GÖK
KÜBRA KABAKTEPEP
AŞİYE RAHMET KURTOĞLU

DİZGİ - BASKI
LEYLA KOL